

Metafysische Zeestemmingen

Centrum de Roos Amsterdam 9 juni t/m 30 augustus

Johan Borgman (1889-1976) was een bekende natuurgenezer, dichter en kunstschilder. Zijn naam leeft nog voort in het Johan Borgman-Fonds voor de erkenning en opleiding van paranormale therapeuten, en het Johan Borgman College. Voor het eerst in decennia worden ruim dertig unieke 'bezielde' zeegezichten van zijn hand in de Roos geëxposeerd en te koop aangeboden.



Borgman ging altijd uit van zijn rotsvaste geloof in het goddelijke. Schilderen was voor hem als het waarnemen van de ziel. Van zijn schilderijen ging een helende werking uit. Vast staat dat Borgman zijn fascinatie voor de zee, als de oervorm voor alle energie waaruit het leven voortkomt, op ongeëvenaarde wijze tot uitdrukking laat komen in een uitbarsting van kleuren en sferen die levenskunst uitstralen.

Meer info op www.roos.nl.

Woorddanser Nr 275 Juni 2010

P.25